

ACKO ANKARBERG JOHANSSON (KD)

ORDFÖRANDE I SOCIALUTSKOTTET



I intervjuerien "I samtal med" träffar Forska!Sverige politiker och aktörer som arbetar för att Sverige ska ligga i framkant gällande forskning, utveckling och vård. Denna gång samtalar vi med Acko Ankarberg Johansson (KD) som är ordförande i riksdagens socialutskott.

Forska!Sverige arbetar för att medicinsk forskning och företag ska kunna utvecklas i eller flytta till Sverige och att medicinska framsteg snabbt ska komma befolkningen till del. Hur arbetar du i din nuvarande roll med dessa frågor?

Forskning är grundläggande om vi ska kunna behålla en hälso- och sjukvård av god kvalitet. Därför behövs goda förutsättningar, i vid bemärkelse, för medicinsk forskning och utveckling. Social-, utbildnings-, och näringsutskottet har samtliga en viktig roll att spela för att ge forskning och utveckling en god jordmån och stödjande funktioner. I min roll som ordförande lägger jag stor vikt vid att ha kunskap om den medicinska forskningens villkor och resultat. Det ger mig en bra grund att stå på när vi i socialutskottet fattar beslut.

Vilken är den starkaste drivkraften för dig i ditt arbete?

Hälso- och sjukvården ska hjälpa människor att må bra och ge vård när man blivit sjuk. Jag vill att det ska fungera i hela landet och vara jämlikt. Så är det inte idag och jag vill bidra med förslag och beslut som medverkar till en god vård på lika villkor till hela befolkningen.

Vilka tycker du är de viktigaste frågorna som du arbetar med just nu?

Förverkligandet av en god nära vård och koncentration av viss högspecialiserad vård. Båda delarna är nödvändiga och måste genomföras långsiktigt och med så stor professionell och politisk uppslutning som möjligt.

Varför är det viktigt att Sverige är en världsledande nation när det gäller medicinsk forskning?

Det är viktigt för alla människor. Det handlar om forskning och utveckling som leder till bättre hälsofrämjande insatser, ett bättre omhändertagande av personer med demenssjukdom, avancerade terapier och mycket mer. Hälso- och sjukvården är kunskapsintensiv och måste ha och ge en effektivare vård när man blivit sjuk. Det ger en positiv effekt för den enskilde och för hela samhället. Det vi lyckas med i Sverige har fler länder nytta av på samma sätt som vi drar nytta av andra länders framsteg inom området.

De statliga investeringarna i medicinsk forskning motsvarar idag 2 öre per vårdkrona. Vad tycker du är en lagom nivå?

Det är omöjligt att svara på eftersom det också handlar om hur ekonomiska resurser används. Men kan vi sammantaget öka investeringarna i medicinsk forskning är det en fördel.