

HEIDI STENSMYREN

ORDFÖRANDE I SVERIGES LÄKARFÖRBUND



I intervjuerien "I samtal med" träffar Forska!Sverige politiker och aktörer som arbetar för att Sverige fortsatt ska ligga i framkant gällande forskning, utveckling och vård. Denna gång samtalar vi med Heidi Stensmyren som är ordförande i Sveriges Läkarförbud.

Forska!Sverige arbetar för att medicinsk forskning och företag ska kunna utvecklas i eller flytta till Sverige och att medicinska framsteg snabbt ska komma befolkningen till del. Hur arbetar du i din nuvarande roll med dessa frågor?

Vi arbetar för att främja att Sverige är framgångsrik inom forskning, och att vi har en bred bas att stå på inom både grundforskning och vidare forskning. Vad jag arbetar med mer konkret är de regulatoriska förutsättningarna och villkoren för att läkare redan under grundutbildningen ska kunna börja forska och senare få forskartjänster. Framgångsrik forskning ska inte vara någon fritidssysselsättning. Det behövs villkor som gör det möjligt för individer att forska så att individer väljer att forska. Vi arbetar också mycket med att tydliggöra sjukvårdens ansvar för den kliniska forskningen. Det räcker inte med en önskan bland forskare att forska, det behövs en struktur för att vi ska ha framgångsrik forskning. Då behöver det vara en del av sjukvårdens uppdrag.

Vilken är den starkaste drivkraften för dig i ditt arbete?

Det är en önskan om att vi ska ha en livskraftig forskning i Sverige, att vi ska göra hälso- och sjukvården bättre. Som jag nämnde tidigare så handlar det om tjänster och om basanslag, men det handlar också om att de ska ha kvalitativ tid för

forskning. Om hälften av tiden som borde läggas på forskning äts upp av att skriva ansökningar och att jaga finansiering för sin forskning, då finns bara hälften av tiden kvar till att bedriva forskningen.

Vilka tycker du är de viktigaste frågorna som du arbetar med just nu?

Att forskare ska få bättre förutsättningar att bedriva forskning. Som jag nämnde tidigare så handlar det om tjänster och om basanslag, men det handlar också om att de ska ha kvalitativ tid för forskning. Om hälften av tiden som borde läggas på forskning äts upp av att skriva ansökningar och att jaga finansiering för sin forskning, då finns bara hälften av tiden kvar till att bedriva forskningen.

Varför är det viktigt att Sverige är en världsledande nation när det gäller medicinsk forskning?

För att vara hållbara på sikt, för att kunna erbjuda en bra vård och ha råd att erbjuda välfärd till befolkningen. Vi har en demografisk utmaning i Sverige vilket sätter press på välfärden. Vi behöver effektivisera systemen och då är nyckeln att göra saker bättre. Exempelvis kostar gammal teknik ofta mera och därför är utveckling avgörande för att upprätthålla vårt välfärdssamhälle och ha en hög kvalitet i den vård som vi ger. Ett samhälle som Sverige har alla förutsättningar, och därmed en skyldighet gentemot befolkningen, att bedriva forskning.

De statliga investeringarna i medicinsk forskning motsvarar idag 2 öre per vårdkrona. Vad tycker du är en lagom nivå?

Vårt mål borde vara att dubblera den rakt av.