

## MAJA FJAESTAD

STATSSEKRETERARE PÅ SOCIALDEPARTEMENTET



**I intervjuerien "I samtal med" träffar Forska!Sverige politiker och aktörer som arbetar för att Sverige fortsatt ska ligga i framkant gällande forskning, utveckling och vård. Denna gång samtalar vi med Maja Fjaestad som är statssekreterare hos socialministern.**

**Forska!Sverige arbetar för att medicinsk forskning och företag ska kunna utvecklas i eller flytta till Sverige och att medicinska framsteg snabbt ska komma befolkningen till del. Hur arbetar du i din nuvarande roll med dessa frågor?**

Jag är själv forskare i grunden vilket genomsyrar mycket av mitt arbete. Det känns privilegierat att få ansvara för områden som är så kunskapsintensiva. Då tänker jag på den medicinska forskningen där det finns en uppenbar relation mellan kunskapsutveckling och praktik, men även på socialtjänsten där kopplingen är mindre stark men precis lika viktig. Vi behöver en forskningsbaserad politik både inom socialtjänsten och sjukvården. E-hälsovisionen ligger mig också varmt om hjärtat. Vi är inne i ett paradigmskifte i den digitala vården som behöver bli så bra som möjligt. Det finns

en risk att den digitala vården blir lite "trigger happy", att man köper tekniska prylar och vill implementera saker utan evidensbaserad utvärdering och utan politisk riktning. Där är det viktigt att kunskapsbaserad utvärdering och en politisk vilja kan mötas.

**Vilken är den starkaste drivkraften för dig i ditt arbete?**

Det är ett stort privilegium att vara med och ha ansvar för att utveckla svensk hälso- och sjukvård. För mig är det viktigt att driva en faktabaserad och evidensbaserad politik, att öka kunskapsstyrningen inom hälso- och sjukvården och inom socialtjänsten. Med tanke på att vi lever i en tid av "fake news", i en tid där vi dras iväg från en faktabaserad praktik, är det viktigt. Sen tror jag att alla politiker någonstans drivs av att få göra världen lite bättre varje dag. Det är en barndomsdröm och en stark drivkraft för mig.

**Vilka tycker du är de viktigaste frågorna som du arbetar med just nu?**

Det går inte att värdera, men det finns några stora utmaningar. Vi lever i ett samhälle där vi blir allt äldre och det är helt fantastiskt. Men det ställer nya krav på välfärden, på sjukvården och äldreomsorgen. Det ställer krav på att vi kan erbjuda en ålderdom till människor av hög kvalitet. En

# "Medicinsk forskning är avgörande för folks tro på framtiden."

MAJA FJAESTAD  
STATSSEKRETERARE HOS SOCIALMINISTERN

annan utmaning är att vi har en ungdomsgeneration som går in i sin tonår drivna av ångest. Vi kan inte driva ett samhälle där en hel ungdomsgeneration mår för dåligt för att utbilda sig, för att skaffa relationer och utveckla vänskapsband. Sedan är vi inne i en omställning mot en god och nära vård. Vi utvecklar en nära vård där vi tänker nytt om primärvården. Den ska få större muskler och bättre förutsättningar. Vi kommer arbeta mer med förebyggande hälsa eftersom bästa sättet att klara sjukvården är att förebygga att vi blir sjuka. Vi behöver se vad vi kan göra för att människor ska hålla sig friskare. Det är också en väldigt spännande utveckling.

## Vad menar du med att vi behöver tänka annorlunda kring vad vård är?

Vi behöver förändra synen på att man alltid ska åka till lasarettet och träffa en doktor. Vården ska finnas nära på en hälsocentral eller en vårdcentral. Det ska inte alltid vara en doktor som man behöver träffa utan ibland är det en sjuksköterska och ibland är det en kurator. Det ska vara ett teambaserat arbetssätt i vården, en nära vård med lägre trösklar som också blir bättre anpassad till individen istället för lasarettet och akutmottagningar. Det är en revolution inom sjukvården som går hand i hand med digitaliseringen. Där får vi också en maktförskjutning från profession till patient som kommer bli enormt utmanande för sjukvården.

## Varför är det viktigt att Sverige är en världsledande nation när det gäller medicinsk forskning?

Vi har en väldigt stark tro på forskning och utveckling i Sverige och det är av många skäl. Det är lätt att säga att det är för att vi ska hitta botemedel men det är inte riktigt så enkelt. Vi tror också på forskning för forskningens egen skull som grundforskning, ständigt kunskapssökande och bildning. Sedan är den medicinska forskningen speciell eftersom den är så existentiell, det har att göra med liv eller död. Jag skulle säga att den medicinska forskningen är avgörande för folks tro på framtiden. Känslan av att för 30 år sedan kunde man inte rädda en person som drabbats av den här sjukdomen, men det kan vi idag. Det är starkt i vår tro på modernitet och vår tro på samhället. Det är viktigt för landet, för industrin men också för vår mänsklighet.

## De statliga investeringarna i medicinsk forskning motsvarar idag 2 öre per vårdkrona. Vad tycker du är en lagom nivå?

Det är svårt för mig att svara på. Vi ska ha en stark satsning på forskning och life science-programmet. Där är statsministern också väldigt engagerad i life science, både som medel för industrin och för sjukvård och forskning. Jag tycker vi har en stark medicinsk forskning idag. Och det ska vi fortsätta ha. Vi ska ha starka statliga investeringar i forskning och starka industriella investeringar i forskning.

Följ oss gärna på:



@forskasverige



Forska!Sverige