

debatt

DEBATTREDAKTIONEN: Sanna Rayman, debattchef, 08-452 73 26 • Karin Lundahl debattredaktör, 08-452 73 19

 **FACEBOOK:**
facebook.com/dagenssamhalle

 **TWITTER:**
@dagenssamhalle

 **E-POST:**
debatt@dagenssamhalle.se

Inför valet i september 2018 uppmanar stiftelsen Forska!Sverige de politiska partierna att prioritera medborgarnas hälsa. Genom att stärka och dra nytta av medicinsk forskning kan vi möta utmaningarna inom vården och samtidigt öka välbefindandet i Sverige.

Prioritera hälsa för att öka Sveriges välbefindande

VÅRD Både väljare och politiska partier menar att vården är en av de viktigaste frågorna inför kommande val. Samtidigt står Sverige inför en rad utmaningar på området:

- Hälsa- och sjukvården är inte jämlik. Den skiljer sig åt mellan olika regioner i Sverige och det behövs strukturella förändringar för att förbättra situationen.
- De offentliga kostnaderna för hälso- och sjukvård fortsätter att öka och uppgick år 2015 till 385 miljarder kronor. Över 80 procent av vårdkostnaderna beräknas vara relaterade till kroniska sjukdomar, som främst drabbar äldre människor. Samtidigt förväntas de som är 85 år eller äldre vara dubbelt så många om bara 25 år.
- Det tar alltför lång tid att introducera, använda och utvärdera nya behandlingar och tekniker i vården, och vi är inte tillräckligt bra på att utnyttja medicinska framsteg. Statistik från Eurostat placerar Sverige på 15:e plats, under EU-genomsnittet, när det gäller andelen dödsfall som hade kunnat undvikas med nuvarande medicinsk kunskap och teknik.

Med tanke på dessa grannliga uppgifter är det viktigt att innehållet i de politiska förslagen om vård uppfyller väljarnas förväntningar – även på lång sikt.

Gör man rätt innebär det ett lyft för alla inblandade. Att förbättra medborgarnas hälsa innebär samtidigt att man begränsar de offentliga kostnaderna. Men för att göra detta krävs mer fokus på att förebygga sjukdomar. Samtidigt måste vi öka både forskningen och tillämpningen av nya metoder för att nå bättre behandlingsresultat i vården.

Vi uppmanar därför de politiska partierna att vara tydliga med sina satsningar på medicinsk forskning och genomtänkta i sin användning av nya metoder och produkter i vården. Ett antal konkreta åtgärder behöver vidtas, och i rapporten "Agenda för hälsa och välbefindande 2017" beskriver vi 14 åtgärder som



Medicinsk forskning är en förutsättning för högkvalitativ vård. Därför bör de offentliga investeringarna i forskning öka avsevärt, skriver debattörerna.

FOTO: TYLER OLSEN/MOSTPHOTOS

»Sverige behöver en nationell samordning för att modernisera vården genom ny teknik, inte minst digitalisering av hälsodata vilket inkluderar journalsystemen.«

bör prioriteras. Sammanfattningsvis konstaterar vi följande:

- Den medicinska forskningen är en förutsättning för en vård av hög kvalitet och för att kunna möta utmaningen med ökad ohälsa och ökande vårdkostnader. Ändå motsvarar de offentliga investeringarna i medicinsk forsk-

ning i nuläget endast 2 öre per vårdkrona. Partier bör verka för att den statliga satsningen på medicinsk forskning för hälsa fördubblas, från 2 till 4 öre per vårdkrona.

- Väljarna förväntar sig en jämlik och kvalitetsdriven vård med patienten i fokus, där medicinska framsteg snabbt ska komma befolkningen till godo. Partier bör därför verka för en särskild fond för introduktion av innovativa metoder samt en utveckling och harmonisering av ersättningsystemet till vården.
- Det är viktigt att patienter, vårdgivare, forskare och företag får möjlighet att bidra till insamling och användning av hälsodata, och att det sker på ett etiskt, säkert och strukturerat sätt. Detta leder till ökad kvalitet,

Vill du delta i debatten?

Dagenssamhalle.se är navet för Dagens Samhälle Debatt, men vissa av debattinläggen publiceras även här i tidningen. Har du ett ämne du vill debattera eller ett debattinlägg du vill replikera på, hör av dig till oss på debatt@dagenssamhalle.se. Läs mer här: dagenssamhalle.se/debattera

jämlikhet och trygghet i vården. Sverige behöver en nationell samordning för att modernisera vården genom ny teknik, inte minst digitalisering av hälsodata vilket inkluderar journalsystemen.

Inför valet i september 2018 uppmanar stiftelsen Forska!Sverige därför de politiska partierna att prioritera medborgarnas hälsa. Genom att stärka och dra nytta av medicinsk forskning kan vi möta utmaningarna inom vården och samtidigt öka välbefindandet i Sverige.



ANNA NILSSON VINDEFJÄRD
Generalsekreterare
Forska!Sverige, doktor i medicinsk innovationskunskap



OLLE STENDAHL
Ordförande Forska!Sverige, professor emeritus, Linköpings universitet

saxat från nätet

»Rehabiliteringen som syftar till att göra mig frisk har gjort mig successivt sämre.«



Malin Carlbom, leg arbetsterapeut och långvarigt sjuk, vill se en upprykning vad gäller vård och behandling av ME/CFS-sjuka.

»De unga får kontakt med vården alldeles för sent, när de mår mycket dåligt.«



Anki Sandberg och Karin Engberg, Nationell samverkan för psykisk hälsa, om den ökande psykiska ohälsan bland barn och unga.



»Möjligheten att välja – och att välja bort – hotas nu av regeringens politik.«

Carola Lemne, vd Svenskt Näringsliv, varnar för regeringens politik.



FOTO: NIKLAS LARSSON/BILOBYRÅN

»Så få som 7 procent (av svenskarna) anser att offentliga aktörer kommer att klara av etableringen på egen hand.«



Monica Widman Lundmark och David Samuelsson, Studieförbunden, konstaterar att civilsamhällets hjälp är nödvändig i integrationen.